

HET ONTSTAAN VAN DE SOCIALISTISCHE JEUGD IN TERHAGEN

In het jaar 1932 was er onder de jongeren in Terhagen veel werkloosheid. In de buurgemeente Rumst bestond een zeer actieve syndicale jeugd. Enkele kameraden van Terhagen vonden het interessant om zich aan te sluiten bij Rumst. Deze groep werd na enkele maanden echter zo omvangrijk dat besloten werd een eigen afdeling op te richten.

Als voorzitter van het bestuur fungeerde kameraad Alfons Weymeens uit de Veldstraat, secretaris werd Benny Van Aken en penningmeester Jos Wauters. Het ledental bedroeg toen rond de dertig personen, allemaal ouder dan veertien jaar. Om de twee dagen was er een officiële bijeenkomst in de toenmalige cinemazaal van het Volkshuis. Wegens de hoge werkloosheid werd er ook overdag veel tijd doorgebracht in het café van het Volkshuis, zonder te verbruiken evenwel - daar dit financieel niet altijd mogelijk was - met toelating van de uitbater.

De avondbijeenkomsten werden meestal benut met het houden van voordrachten en ontspanningsbijeenkomsten. Naar het voorbeeld van Rumst werd er ook revue en toneel gespeeld. De repetities voor deze manifestaties namen de meeste tijd in beslag.

Vanaf 1937 nam Piet Van Aken, later romanschrijver, de taak van secretaris over van zijn broer Benny. Piet schreef talloze sketches voor de revues. Deze hadden een enorm succes en brachten een aardige duit in het zakje.

Er werd ook kampement ingericht door het centraal bestuur in Antwerpen, waaraan natuurlijk werd deelgenomen. Van de opbrengst van de revues werd het nodige kampeermateriaal gekocht. Ook aan de opbouw van een jeugdhuis in Brecht, georganiseerd in het kader van een werkloosheidsproject, werd door enkele leden deelgenomen. Dit project werd door de overheid gesteund.

In 1939 werd aan de internationale manifestatie op de watertentoonstelling te Luik deelgenomen. Per fiets deden vijf leden de verplaatsing naar Luik: Jos Wauters, Frans De Decker, Louis en Rik Van Reeth, en Louis Van Hoorenbeeck (zie figuur 1). Tijdens de heenrit in de afdaling van de berg van Ans, begaven de remmen het van de oude fiets van Rik Van Reeth. Na een duizelingwekkende afdaling kwam hij tot stilstand op de Place Saint Lambert in Luik.

Met het uitbreken van de oorlog en de daaropvolgende mobilisatie, kwam aan al deze activiteiten een einde.

Zodra de oorlog voorbij was werden de koppen opnieuw bijeen gestoken. Er hadden in de zomer bijna wekelijks fietsuitstappen of kampeermanifestaties plaats. Tijdens de wintermaanden werden de toneelvoorstellingen en revues hervat. Volle zalen brachten aardig wat geld op.

In 1951 werd besloten in de schoot van de jeugdvereniging een turnkring op te richten. Met veel belangstelling werd er aangevangen met het inrichten van de verschillende afdelingen. Turnstunden

werden voorlopig gehouden in het voorste gedeelte van de cinemazaal. Toen deze ruimte te beperkt werd, ging men op zoek naar een nieuwe oefenzaal. Het werd het zaaltje van Fientje De Gentenaar, naast het Volkshuis, in afwachting van de bouw van een nieuwe turnzaal naast de cinemazaal. De turnkring werd een succes en het ledental steeg zeer snel. Onder de naam “Socialistische Jeugdturnkring” (SJT) werd aangesloten bij de Antwerpse turngouw.

Het succes bleef niet uit want er werden talrijke kampioenen gevormd. Tijdens gouvfeesten behaalde de SJT steeds vele successen. Niettegenstaande de SJT nog steeds bestaat, is het ledental geslonken.



Figuur 1. De deelnemende leden aan de watertentoonstelling in Luik: Rik Van Reeth, Louis Van Reeth, Frans De Decker, Louis Van Hoorenbeek en Jos Wauters. Bron: Fotocollectie P. Van Hoorenbeek.

Louis Van Hoorenbeek