

## DE FAMILIE VAN HOORENBEECK - COOREMAN VLUCHT NAAR FRANKRIJK

*Dit verhaal werd geschreven door Peter Van Hoorenbееck, kleinzoon van Petrus Jan en achterkleinzoon van Louis, "de Witte".*

Catharina Cooreman en Louis Van Hoorenbееck, beter gekend als Trieneke en de Witte, baatten een café uit aan de Oude Baan in Terhagen. Ze hadden 7 zonen.

Begin oktober 1914 vluchtte Catharina met haar jongste vier zonen, Kamiel, Frans, Sooi en Petrus Jan weg uit Terhagen.

De oudste twee zonen, de tweeling Viktor en Karel, geboren in 1887, waren bij het begin van de oorlog gemobiliseerd. Viktor was in 1907 en 1908 telkens uitgesteld voor de dienst wegens te kleine gestalte, maar in 1909 werd hij toch goedgekeurd. Hij was klaroenblazer bij de Jagers te voet. Karel was oppasser van de gewonden achter het front.

De derde zoon, Leopold, bleef thuis bij zijn gezin in de Crequilei in Terhagen. Hij werd niet opgeroepen want hij was vrijgesteld wegens broederdienst.

Catharina vluchtte met haar 4 kinderen naar Frankrijk en kwam terecht in Mont Saint- Richard, gelegen tussen Tours en Blois. Ze werden opgevangen door een wijnhandelaar, die

*Het vluchtende gezin: moeder met 4 kinderen*



*Boven: Louis, Leopold met vrouw en kind  
Onder: De vrouw van Viktor en kinderen*





*Viktor*



Victor

een weldoener was voor de familie. Ze bleven er de gehele oorlog en gingen regelmatig naar de markt in het nabijgelegen Blois.

In 1916 werd de vierde zoon, Petrus Jan, die toen 19 jaar was, opgeroepen en hij kwam terecht bij de infanterie. De drie broers kwamen soms in verlof naar Mont Saint-Richard. Petrus werd op 7 augustus 1918 gewond en heeft niet aan het eindoffensief deelgenomen.

Vader Louis was niet mee gevlucht en bleef in Terhagen het café openhouden. Daar had hij veel boeren die de beemden pachtten als klant.

Catharina stierf reeds in 1923 en Louis droeg het café over aan zijn zoon Petrus Jan en diens vrouw Anne Wouters. Later kwam het in handen van de jongere broer Frans, die gehuwd was met Marcellina Haelewaters.

Vader Louis ging inwonen bij Irma Cooreman, een zuster van zijn overleden vrouw. Hij werd nachtwaker bij steenbakkerij Tobback, waar hij zijn ronde deed met zijn grote zwarte hond. Tobback was gehuwd met Adèle Van Hoorenbeek, een zuster van Louis.

Peter Van Hoorenbeek