

Rond het NATIONAAL BIOGRAFISCH WOORDENBOEK

Elk land dat zich respecteert, geeft een biografisch woordenboek uit, waarin het leven van landgenoten, die zich op één of ander terrein verdienstelijk maakten, door een schare van biografen in 't kort weergegeven wordt. Zoals dit paste in ons land, verscheen dit woordenboek eerst in de Franse taal, onder de titel Biographie Nationale. Het bestaat uit tientallen boekdelen, vol met levensbeschrijvingen, de ene na de andere. Regelmatig worden de delen onderbroken door tafels, die het opzoeken moeten vergemakkelijken. Sedert enkele jaren verschijnt de Biographie Nationale onder een nieuwe titel: Nouvelle Biographie Nationale. Deze heeft een modern kleedje aangetrokken en is zelfs geïllustreerd. Het opzet blijft hetzelfde.

In deel I vinden we een uitvoerige levensbeschrijving van Luc en Paul Haesaerts, zonen van de Rumstenaar Benjamin Haesaerts (de broer van Dr. Med. Luc. Haesaerts).

De Koninklijke Academiën van België hebben gemeend, en terecht, dat ook een nederlandstalig Nationaal Biografisch Woordenboek bestaanrecht moest verwerven. Totnogtoe verschenen van dit Woordenboek reeds 14 boekdelen, ongeveer om de twee jaar één. We vinden er nota's over de Rumstenaren Pastoor De Coninck, "de banneling" Feskens, La Force en ook over kanunnik Steenackers, de geschiedkundige van deze streek.

Het Nationaal Biografisch Woordenboek mag terecht gelden als een exponent, zij het laattijdig, van de Vlaamse emancipatie.

De Biographie Nationale en het Nationaal Biografisch Woordenboek zijn in de meeste grotere bibliotheken te consulteren. Een eerste kennismaking zal zonder twijfel leiden tot veelvuldiger raadpleging en wie weet, zo mogelijk, ... tot medewerking.