

NOG DE VAN WINGHE-BIJBEL OP DE PASTORIJ VAN RUMST SINT-PIETER

Onze lezers herinneren zich nog de titelbladzijde van het goed bewaarde exemplaar, titelbladzijde die we trouwens weergegeven hebben in het jaarboek 1995 en hierna opnieuw afdrukken. Even van nabij bekijken.

Het blad wordt ontsierd door een gekribbel iets boven het huismerk van de drukker, gekribbel van links tot rechts van de bladzijde.

Bij nader toezien, met het vergrootglas, verscheen het woordje bibliotheek onder de linkse kribbel. Medelid Leo Vermeulen, specialist ter zake, kon ook het woord rechts identificeren: Bootendalensis - Van Botendal of Boetendal.

Het boek is dus afkomstig uit de bibliotheek der paters Observanten. De orde van de Minderbroeders van de H. Franciscus van Assisi, was in de vijftiende eeuw in verval geraakt. De Observanten ijverden voor een terugkeer naar de strenge levenswijze ten tijde van hun stichter. Het klooster van Boetendal werd gesticht in de XVde eeuw, te Ukkel dat toen nog landelijk was, op de rand van het Zoniënwood. De Observanten stonden erg in de gunst van de Boergondische hertogen.

Hoe het boek uit de Ukkelse bibliotheek verdwenen is, zal wel voor altijd een raadsel blijven. Alleszins was de kribbelaar zich bewust dat het boek hem eigenlijk niet toebehoorde.

Met de Franse Revolutie werd Boetendal opgeheven, gesecculariseerd, maar toen was de Bijbel al lang uit de Observantenbibliotheek verdwenen.

Karel Swenden