

100 - JARIGE GEWEZEN INWOONSTER MARIE VAN ROBBROECK - DE WINTER GEVIERD

Mocht de ongeveer 100 jaar durende Terhaagse afscheiding van Rumst niet plaatsgevonden hebben, dan was Maria van Robbroeck een geboren Rumstenaar geweest. De politiek besliste er toen echter anders over en daardoor werd Maria op 14 mei 1903 te Terhagen geboren als één van de jongste kinderen uit het kinderrijke gezin van Jan Baptist van Robbroeck en van Maria Rottiers.

In het trouwboekje van haar ouders staan 17 namen van kinderen opgeschreven en naar het schijnt is moeder Rottiers 21 maal in gezegende toestand geweest!



Figuur 15. Maria van Robbroeck

Maria groeide op in een zeer christelijk gezin en ging tot haar 14 jaar in haar geboortedorp naar school bij de “nonnekes”. Haar droom om “modiste” te worden kon niet waar gemaakt worden, maar bij haar oudere zus Emma leerde ze het beroep van schoenstikster. Hiermee kon ze aan de slag bij haar lievelingsoom Jan Baptist Lamberts, algemeen bekend als “Tist de Goddo”, die gehuwd was met Filomena van Robbroeck, de zuster van haar vader.

Nonkel Tist had door zijn ondernemerstalent meerdere handelsactiviteiten opgericht en stelde daar onder andere enkele familieleden te werk, zo ook aanvankelijk Maria en enkele van haar broers en zussen en tijdelijk zelfs vader Van Robbroeck.

In 1928 trouwde ze met Rumstenaar Gustaaf de Winter. Het jonge koppel ging in Rumst wonen waar Gustaaf “Staf” bij Cuykens als bureelhoofd in de schoenfabriek werkte. In de jaren 1933/34 begonnen ze samen met Juul, de broer van Staf, de fabricatie van pantoffels. Goede vriend aan huis destijds was Abel Frans.

Met andere bekende Rumstenaars is er ook een duidelijke verwantschap.

Yvonne Verbeeck haar vader was gehuwd met Odilla de Winter, een tante van Staf. Walter de Winter, thans Bisschoppelijk Vicaris, is een neef en Antoine de Winter, is een kozijn van Staf.

Na het uitbreken van Wereldoorlog II werd Staf de Winter gepolst om het oorlogsburgermeesterschap voor Rumst op zich te nemen en, mede door het feit dat hij meer en meer met de

Vlaams nationalistische stroming meedreef, diende hij hiervoor na de oorlog een zeer zware tol te betalen.

Het gezin telde ondertussen vijf kinderen en moest na de aanhouding van Staf, onder druk van de omstandigheden, Rumst verlaten met achterlating van haast alle bezittingen.

Maria van Robbroeck toonde zich in deze tragische periode een zeer sterke vrouw en slaagde er in om het huisgezin door de moeilijke jaren te loodsen.

Enkele jaren na de oorlog ging het gezin in Terhagen wonen en werd er terug met de fabricatie van pantoffels begonnen. In het jaar 1958 werd er dan weer naar Aartselaar verhuisd, waar Maria thans nog woont op een appartement naast haar oudste dochter Frieda die de zorg voor haar opneemt. Haar echtgenoot Staf de Winter overleed er in 1993 in de gezegende ouderdom van 89 jaar.

Maria bezit voor haar leeftijd nog een verbazingwekkende vitaliteit ook al heeft ze door de last der jaren al wat aan haar gezichts- en gehoorvermogen ingeboet. Ze laat zich echter niet gaan en ziet er eerder uit als een kranige tachtiger.

De stamboom van de familie De Winter - van Robbroeck klimt zeer ver in de tijd. Langs beide zijden zijn de voorvaderen haast allen geboren, gehuwd en gestorven in Rumst. Uitzondering op de regel was de grootvader van Maria, die weliswaar nog geboren te Rumst, zijn vrouw in Boom vond, er trouwde en er ging wonen. Daardoor werd ook de vader van Maria in Boom geboren. Deze verhuisde echter later naar Terhagen waar Maria ter wereld kwam.

De oudste aanwijsbare stamvader in de parochieregisters is Remigius van Robbroeck (geboortedatum onbekend). Hij huwde op 16 juni 1619 met Anna Wouters Hubertsdochter en stierf in april 1647. Zijn echtgenote stierf reeds in 1634/35 tijdens een pestepidemie.

Langs de familie De Winter is de oudste vermelde voorvader in de parochieregisters Petrus de Winter, geboren in 1649.

Een oude schepenakte van Rumst vermeldt echter een eigenaardigheid; er is daar sprake van een verkoop van een beemd aan Steven de Winter, wettige zoon van Phijlips ... Winters. Een naamsverandering in één akte dus en een vermoedelijke voorvader. De akte dateert van het jaar 1463 ten tijde van het Bourgondisch tijdperk!

De plechtige dankmis voor de eeuweling werd op 16 mei opgedragen door Walter de Winter in de kerk van Sint-Leonardus te Aartselaar. In familiekring werd dit gevierd met het talrijke nakomelingschap van Maria van Robbroeck - De Winter, namelijk: 5 kinderen, 28 kleinkinderen en 46 achterkleinkinderen en hun partners.

Momenteel woont ze te Aartselaar.

Eerder dit jaar wijdde Heemkring Aartselaar reeds een bijdrage aan haar¹.

Werner de Winter

¹ Heemkring Aartselaar (2003). 100-jarig lid van de heemkundige kring gevierd. *Heemkring Aartselaar*, 23, nr. 2, pag. 4.