

## STRAFFE MANNEN VAN TERHAGEN - DEN BLINKER

*In Terhagen, net als in nagenoeg alle woongemeenschappen, kende men vroeger veel mensen enkel bij hun bijnaam. Van heel wat van die personen werden dikwijls kleurrijke verhalen verteld, die meestal wel steunden op hetgeen er echt gebeurd was maar die toch ook bijna altijd werden aangedikt of "mooier" gemaakt. In het hiernavolgende dorpsverhaal van "den Blinker" komen we een aantal van die mensen met hun bijnaam tegen in hun dagelijks leven. Het schetst een typisch beeld van een klein dorp in de eerste helft van de twintigste eeuw.*

Eén van de strafste gasten in Terhagen was "den Blinker". Hij werd geboren in Terhagen op 7 juni 1906 als Petrus Jan Van Litsenborgh en woonde in de Oude Baan, voorbij de bocht, tegenover café de Boemerang. Petrus was een vrijgezel en woonde in bij een broer, naast zijn zuster Mèneke Pertoet en haar man Kamiel. Peer den Blinker was een velomaker, hij knutselde fietsonderdelen in mekaar tot hele fietsen. Ooit dronk hij van een potje "blink"(schoensmeer) voor een weddenschap en zo kwam hij aan zijn bijnaam. Hij dronk heel regelmatig zijn glazen bier en beleefde straffe toeren, die in de volksmond werden verderteld.

Het sierde den Blinker dat zijn beste fietsen voor anderen waren bestemd en dat hij het grootste scharminkel voor zichzelf behield. Op een keer reed hij platte band, waarschijnlijk met een versleten buitenband, want hij was erg gierig; hij stak toen zijn velo boven zijn hoofd, smakte hem daarna tegen de straatstenen, en riep erg hard: "ajoe vér de vlomaker" (awoert voor de velomaker), een straf staaltje zelfkritiek.

Hij heeft ook eens in de gevangenis gezeten wegens het beledigen van het wettelijk gezag. Hij was veel op stap met zijn maat Lowieke, bijgenaamd Heideroosje. Deze laatste werd eens opgepakt wegens openbare dronkenschap en nachtlawaai, en door de garde in "den bak" gestoken. Die vergat echter Heideroosje zijn sigaretten en lucifers af te nemen. In slaap gevallen met een brandende sigaret, stak Lowieke zijn matras in brand en stikte. Den Blinker kon dat niet verkroppen en riep de garde dan ook op een keer verwijtend toe : "Gij hebt mijne maat vermoord", een zware belediging aan deze vertegenwoordiger van de wet. Hij heeft ervoor gevangenisstraf gekregen maar dat zal wel het minste van zijn zorgen zijn geweest.

Een andere keer werd den Blinker opgeëist door Juul de garde, toen deze werd opgeroepen bij een geval van zelfmoord. Aan het touw hing de Stanne van den Toren. Den Blinker en Rikske van Maria de Zwètte waren in de buurt, en zij moesten het lijk opheffen, zodat de Juul de koord kon losmaken. Er kwam toen volgens hen nog "ne straffen asem" uit het lijk, en den Blinker en Rikske zetten het op een lopen.

Ikzelf heb hem gekend in zijn oude dagen, en zag hem ooit in de Beemdstraat op zijn knieën zitten, in de goot, tegen den borduur, naar zijn klak aan het zoeken. Deze lag evenwel vlak voor zijn neus. Beneveld als hij was kon hij die echter niet vinden.

Den Blinker stond bekend als een gierigaard, die te voet naar de markt in Boom ging voor één kilo stoofappelen, waar hij het dan een hele week mee deed. Heel soms gaf hij op café wel een rondje voor de maten, maar hij was dan niet te beroerd om zichzelf over te slaan.

Den Blinker stond toch ook wel bekend als een goed vakman, en men vertelde van hem dat hij, "in nuchtere toestand", als geen ander spaken in een wiel kon aanbrengen en dus één van de beste "rionstekers" van de streek was.

Peter Van Hoorenbeek



*Uit het fotoarchief: 2 maal de Oude Baan in Terhagen*